

IK VERGEET JE NIET



Thema: Geluk zit in een vlekje

Een initiatief van **Nieuwe Veste** in samenwerking met diverse partners en kunstenaars uit de wijk, in co-creatie met CultuurCompaan en CC-educatie uit Roosendaal.

We leven in een tijd vol verandering en onverwachte gebeurtenissen. Hoe ga je hier mee om? Hoe kun je anderen helpen? Een klein gebaar van iemand of mogen experimenteren met het nieuwe, kan een verrassend effect hebben. Een vlek is ook een onverwachte vorm waar je soms zomaar iets anders in kunt zien of ervan kunt maken.

Deze week gaan we spelen met vlekken van natuurlijke kleurstoffen. Een extra twist; de helft van jouw creatie, is een verrassing voor een ander! En vergeet vooral niet dat ogenschijnlijke 'foutjes' in je werk zomaar opeens kunnen leiden tot geluismomentjes, kunst of andere ontdekkingen.

Vorbereiding en materialen

- Een stevige, waterdichte ondergrond, bijv. tafel & placemat
- Kleding of schort die tegen een vlekje kan
- Aquarelpapier uit de tas; 1 groot vel, 1 klein proefvel, keukenrol, theelepels, beker warm water, potlood, pen, schaar, glaasjes voor kleurstoffen.
Evt. extra: sponsje, houten prikker of kwastje.
- Theelepel koffie(poeder) en theezakje
- Rode wijn, kerrie-, kurkuma- of paprikakruiden, als extra kleurstoffen en verdieping.



**Benodigheden
opdracht 'Geluk zit
in een vlekje'**

Uitleg in stappen

1. Het aanmaken van de kleurstoffen in een glas:
 - leg een theezakje in een bodempje warm water en zet een restje koffie klaar
 - schenk een restje rode wijn in een glas
 - voeg enkele druppels warm water toe aan je kruiden
2. Op het kleine papier maak je wat proefafdrukken van kleuren met het sponsje, theelepel of kwastje. Kies 1 of 2 lichte kleuren uit je proefjes.
3. Op het grote papier breng je nu met een lichte of met water verdunde kleur een basislaag aan. Gebruik hiervoor een sponsje of veeg met een theezakje.

4. Creëer vlekken:

- op het vochtige papier laat je voorzichtig een druppeltje vallen van een andere kleur
- beweeg het papier om de druppel te verspreiden.
- breng eventueel meer druppels aan. Kijk telkens goed wat er gebeurt.

5. Even rusten om alles goed te laten drogen.

6. Laat je fantasie los en accentueer in lijnen met potlood en/of pen een herkenbare vorm, bv een cirkel, bloem, dier, gezicht of iets abstracts.

Variaties

Op stap 4

* Vouw het papier in de breedte 1x dubbel. Open. Breng een druppel kleurstof aan, vouw het papier dicht en wrijf er over. Klap het papier weer open en werk verder met de afdrukken.

* Verduidelijk vormen en patronen met extra lijnen, benadruk (droge) vlekken met sponsje of kwast.

Op stap 6

* Breng in potlood of pen tekst aan (woord, spreuk, gedicht).

* Creëer een lijst langs de rand, met bv. decoratieve lijnen, symbolen of tekst.

* Werk meerdere dagen op één vel; speel met laag-over-laag werken en wissel af met kleuren, lijnen, vormen of teksten. Tussen de lagen laten drogen.

Afronding

7. Vouw het grote vel papier dubbel, knip het in twee gelijke delen. Je bent vrij om er nog iets bij te schrijven. Deel je kaart op instagram en/of facebook met [#ikvergeetjeniet](#). De Leukste foto's zullen wij delen.
8. Eén deel geef je thuis een plekje.
9. Het andere deel stuur je op als cadeautje naar een bekende die je graag wilt verrassen!

Inspiratie

Ben je na deze opdracht nieuwsgierig naar wat je nog meer kunt doen met (restjes) koffie zie dan bijv. Maria A. Astidou, zij schildert met koffie <https://youtu.be/9Nb1kvtCfBU> Of experimenteer zelf verder met andere natuurlijke kleurstoffen en diverse papiersoorten. Laat je inspireren door gedichten, allerlei vormen in en om je huis of... een gemorste vlek. Veel plezier! En vergeet niet om 1 helft van je vlekkencreatie in de tas te doen zodat wij die kunnen doorgeven aan een andere wijkbewoner.

Hartelijke groet, veel inspiratie en plezier!
Melanie, William, Anja, Thea, Natasja en José.

